

# Opbloeien bij De Groenploeg

**L**andschap Noord-Holland houdt zich niet alleen bezig met de bloei van groen. Bij De Groenploeg bloeien ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt weer op.

Jongeren, die vallen onder de banenafpraak van UWV, krijgen bij De Groenploeg nieuwe kansen op weg naar een betaalde baan. In de rust en de ruimte van de natuur krijgen jongens en meiden die kampen met bijvoorbeeld autisme of ADHD kansen om de stap te zetten naar een betaalde baan. Het leerwerktraject krijgt financiële ondersteuning 'allerlei potjes en regelingen', weet Jeroen Pennock, manager van De Groenploeg. „We krijgen een jobcoaching fee en er is een loonwaardebepaling. Die laatste zal naarmate het traject voerted omhoog gaan, maar de productiviteit van je medewerker gaat dan ook omhoog.”

## Jongeren

Jeroen Pennock kan oprecht genieten als hij de jongeren bezig ziet. „Dat begint vaak al op de eerste dag, als ze hun werkleding krijgen. Er zijn er die met hun werkleding aan bij hun opa en oma langs gaan om die te showen. Zo trots zijn ze er op.”

Al in de jaren tachtig kregen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bij Landschap Noord-Holland. „Maar destijds liep het nog niet helemaal goed. De balans onthak een beetje. Nu hebben we dat beter op elkaar afgestemd, zodat de doelgroep zich meer kan optrekken aan onze basiskrachten.”

## Aanpassingen

En er zijn kleine aanpassingen gedaan. Zoals de kleding die nu uniform is voor alle medewerkers. Van de kleine dertig man personeel, zijn er momenteel zeven die via de banenafpraak van UWV binnenkwamen. „Ze krijgen zo beter de tijd te wennen aan hun werkomgeving en hun plek te



Jeroen Pennock weet hoe het is om 'je werk te verliezen'. FOTO CES DE JONGE

vinden. Ze hebben allemaal een eigen mentor, bij wie ze altijd terecht kunnen en die ze intensief begeleidt. We kijken ook per persoon wat ze het beste ligt. De een gedijt nu eenmaal beter in een wat

rustigere omgeving en de ander kun je juist beter op een grasmaai-er zetten bijvoorbeeld. En wij hebben rustige maar ook heel dynamische bezigheden en omstandigheden binnen ons werk.”

## 'Sommigen showen kleding aan opa en oma'

De Groenploeg is een commercieel bedrijf. Jeroen: „We worden ingehuurd voor onder meer ecologisch maaiwerk en exoten bestrijding. We zijn een ecologische en groene groenannemer. Met de collega's van onderzoek en advies kunnen wij opdrachtgevers ontzorgen van beheerplan tot uitvoering.” Omdat gewerkt wordt met opdrachtgevers is kennis en begrip over de leerjongeren noodzakelijk bij opdrachtgevers. „Soms moet je even de tijd nemen om ze een en ander uit te leggen. Daar wordt vrijwel altijd positief op gereageerd.”

## Zelfvertrouwen

Pennock had ooit zijn eigen hoveniersbedrijf, maar moest daarmee stoppen nadat hij arbeidsongeschikt werd. Na een tijdje als valkenier te hebben gewerkt, vervolgde Jeroen zijn 'groene carrière' bij Landschap Noord-Holland. Hij geniet van zijn huidige werk. „Die gasten krijgen bij ons de kans een praktische en gedegen opleiding te volgen en een rechtsgeldig certificaat te behalen. Omdat ik weet hoe het is je werk te verliezen, ben ik dankbaar dat ik deze jongens en meiden mag begeleiden en sturen. Jongens met ADHD of autisme moet je niet acht uur per dag in een klaslokaal neerzetten. Wij combineren praktijk met theorie. Je ziet hun zelfvertrouwen vaak groeien.”

In het verleden zijn enkele leerjongeren binnen de Groenploeg aan het werk gegaan. „Als we een formatieplek hebben en een van die gasten maakt zich waar, dan hebben we die er graag bij. Maar die ruimte hebben wij natuurlijk niet altijd. Negen van de tien vliegen uit naar andere bedrijven.”

Frek Klein Arfman



Groen  
Gaaf  
Groen

Journalist  
Leonie Groen  
probeert  
duurzamer  
te leven

## Het vlees doden

Een ouderwetse bal gehakt met een flinke schep paneermeel erdoor en een gesneden uitje. Het water loopt mij in de mond, alleen al bij het denken eraan. Hachee, heerlijk. Draadjesvlees, jammie. Een tartaartje, niet te versmaden. Stampot met een kuiltje, erin gedrukt met een juslepel vol dampend bruin vocht. Lekker. Ik geef niet om karbonaatjes, varkenshaasjes, ham. Maar rundvlees? Ik kan er zoveel van op dat ik er na geen kip meer kan zeggen.

Ik ben een volbloed vleeseter. Ha, het is eruit. Ik haal diep adem. Ik heb het geschreven. Iedereen kan het lezen. Het was dus even slikken toen jongste Dochter haar geliefde gekruide kipkluifjes uit de oven ineens niet meer bleefde. De ommezwaai voltrok zich onaangekondigd. Van de ene op de andere dag verklaarde zij het vlees taboe. En meteen ook maar vis.

Ijzertekort, vitaminegebrek, Kind had het allemaal al uitgezocht, er viel niet over te praten. Ik was even volkomen van de leg. We konden natuurlijk dubbel gaan koken: maaltijd voor ons, tweede maaltijd voor haar. Maar ik heb varkensvlees onder de armen, om maar eens een oude uitdrukking te gebruiken. Voor zoiets ben ik te lui. Manlief ook trouwens. En om het kind nou dagelijks vol te stoppen met vleesvervangers? Dat is saai. Daarvoor houden we allebei te veel van eten.

We moesten anders gaan koken. Manlief, niet zo'n carnivoor, legde zich vrij snel neer bij de nieuwe situatie. Eerder zou ik zijn neven -boeren- in stelling hebben gebracht: „Wil je hen soms in de problemen brengen? Zij moeten ook leven.” Maar nu? Ik moest het vlees zien te doden. Ofwel, mijn zinnelijke behoeften onderdrukken. Weer

zo'n oude uitdrukking die in de vergetelheid is geraakt. Ik denk nu dat dat een wingerwijzing is naar de toekomst van het vlees zelf.

Met een zucht van spijt over de dingen die voorbij gaan, surfte ik naar de website van de maaltijdbox De Krat die we al jaren lang drie dagen per week laten komen. Gemakskrat vinkte ik af. Gemakskrat Vega vinkte ik aan. Zo klaar. De transitie thuis voltrok zich jaren geleden al. De Krat leerde ons vegetarisch koken zonder steeds naar de vleesvervangers te moeten grijpen. Ik moet zeggen, het is heel erg gevarieerd en zeer lekker. Ik voel me er wel goed bij. Ik wil niet terug naar het traditionele AWG. Maar een keer per week krijg ik ineens trek in een visje. Of wil ik een bleefstukje. Dan krijgt jongste Dochter iets anders.

Reageren? l.groen@hollandmediacombinatie.nl